

Informatie m.b.t. Stichting Ida-Mabogini. Ik ga er weer heen !!

Aan een ieder die tot nu toe met belangstelling mijn Nieuwsbrieven met het wel en wee van de Stichting Ida-Mabogini heeft gelezen en aan al die mensen, die mijn Stichting een warm hart toe dragen en ook sponsoren.

Normaliter zouden jullie nu van mij weer een actuele Nieuwsbrief met een overzicht van de financiën ontvangen, maar daar wacht ik nog even mee.

Ik ga nl. zelf kijken hoe alles reilt en zeilt in Mabogini. Ik heb van de cardioloog en van de GGD-arts het groene licht gekregen om weer naar Tanzania te mogen gaan. Dit keer niet voor een lange tijd, maar ik ga eind juli voor 14 dagen er naar toe. Ik ben daar dan met mijn verjaardag, die er (bijna) tradioneel wordt gevierd met de rijst-met-bonenmaaltijd voor alle kinderen van de James Ole Myllia School (bij de 1e keer ging het om ongeveer 400 kinderen). Alweer voor de 6e keer. Het begon in 2009. Het wordt voor mij de 2e keer (2011 en nu in 2014) dat ik er bij zal zijn. Ik verheug me er enorm op.

Mijn inspanningen om mijn vaatstelsel in een zo goed mogelijke conditie te brengen en daarmee ook mijn hart hebben resultaten afgeworpen. Het kan nog beter en dat blijf ik ook proberen, maar in ieder geval is de toestand nu zodanig dat ik weer naar Mabogini mag gaan. Ik ben er erg blij mee.

Ik kan dan zelf gaan bekijken of het gesponsorde geld ook goed is gebruikt en wat ik het belangrijkste vind, is dat ik er zelf kan gaan praten over de op te richten bibliotheek. Voor dit project ligt het geld al een paar jaar 'op de plank' en heb ik nog steeds geen realistisch plan ontvangen. Dat wordt dus één van de eerste zaken die ik er ga opnemen.

Zodra ik terug ben, zal ik een nieuwe en heel actuele Nieuwsbrief in elkaar zetten. En daarmee worden jullie dan weer uptodate geïnformeerd.

Voor nu een fijn weekend, mooie Pinksterdagen en tot de eerstvolgende Nieuwsbrief.

Warme groet
Joke

Joke de Vries
Stichting Ida-Mabogini
www.ida-mabogini.nl
email: info@ida-mabogini.nl

