

FROM HIGH FIVE TO HIGH TEN



.....een moment om te vieren!

Een High Five maak je altijd met z'n tweeën. Het vriendelijke gebaar zou dus ook High Ten kunnen heten. In de voorbije 5 jaar heeft de Stichting Ida-Mabogini mede dankzij donoren, zoals jij, menigmaal de High Ten kunnen uitvoeren.

Zuid ontmoet Noord, Noord ontmoet Zuid. En met resultaat.

Het eerste lustrum betekent terug- én vooruitkijken. En dat wil de stichting graag samen met jou doen op zaterdag 4 juli 2015, van 14.00 tot 17.00 uur.

Lokatie: De Staete / Top Kairos, Steegstraat 20, 6041 EA Roermond.

Vanaf 13.30 uur kunnen wij je verwelkomen. Omstreeks 14.00 uur presenteren we beelden van wat er gedaan is in de voorbije 5 jaar. Heel bijzonder hierbij is dat we Hiza speciaal uit Tanzania over willen laten komen (en hopen dat dit tijdig gaat lukken) om een en ander toe te lichten ... in het o zo bekende Swahili ... dat vertaald zal worden door Anna Marina, die deze middag voor een

origineel Afrikaanse hapje zal zorgen. We hanteren geen strak tijdschema.

In een ongedwongen sfeer willen we het eerste lustrum van Ida-Mabogini en het vijftiende lustrum van Joke de Vries vieren. We hopen dat zoveel mogelijk gasten daarbij aanwezig willen zijn.

De Staete (de entree kent buiten én binnen trappen!) ligt op loopafstand van het Wilhelminaplein, de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid. Treinreizigers lopen via de Godswedersingel naar het Wilhelminaplein, na het plein bij de stoplichten links, de Venlose Poort door en zien dan achter de parkeerautomat De Staete liggen.

Van harte welkom.....

Joke en het Roermondse Team,
Anna, Dela, Huub, Marc en Frits

P.S. Als je weet dat je wilt komen, laat dit dan alsjeblieft weten d.m.v. email aan joke.de.vries@home.nl. Dan krijgen we een beetje een idee van het aantal gasten.



Stichting Ida Mabogini